

Inger Christiansen

gymnastikdronningen af Tranbjerg

af Harald Kvist

Idrætsleder. Gymnast. Holdspiller. Håndværker. Statstjenestemand. Alt på højt niveau, er nogle af de etiketter, man med rette kan plante på hovedpersonen i denne historie.

Inger Christiansens indsats i løbet af de mange år i Tranbjerg har haft stor betydning for mange af byens borgere.

Mod slutningen af de aktive år løb hun selv ind i helbredsproblemer, hvilket dog ikke tog modet fra hende.

Besøget fandt sted ved Inger Christiansen sommeren 2016.

Samsø

Inger Christiansen er født på Samsø for mere end 75 år siden. Hun stammer fra byen Besser, hvor forældrene drev landbrug, og hun praler stadig med, at hun dengang kunne klare at malke 20 køer. Og selv om hun drog ud, vendte hun dog ofte tilbage for at hjælpe til med landbruget

Gymnastikken

Interessen for idræt og i særdeleshed gymnastik har nok været der i hele Inger Christiansens liv. Det begyndte i Besser med gymnastik om vinteren og håndbold i sommermånederne, krydret med svømning, først i Besser Fjord, hvor der dog var lidt for lavvandet til ambitionsniveauet, husker hun. Sidenhen overalt fra Samsøs strande. Et ophold på Gerlev Idræthøjskole på Sjælland, hvor hoveddisciplinerne var gymnastik og svømning, fik stor betydning for den unge Inger, som tog hul på en årrække som borger i københavnsområdet.

Københavnertiden

Hun havde forskellige arbejder i københavnerområdet. Var i huset og var ansat, blandt andet på en fabrik, der lavede regnestokke et sted i Hellerup. Hun siger, at hun nok aldrig selv lærte at bruge regnestokkene. Og i hvert fald blev hun klar over, at hvis hun skulle videre i livet, skulle

der mere end den syvendeklasse folkeskoleafgang til, som hun havde haft med sig fra Samsø.

Så sideløbende med jobs i København, Valby, Dyssegaard med videre, tilmeldte hun sig en privatskole nær Hellerup Station, hvor hun først tog mellemskoleeksamen og siden realeksamen.

Statsbanerne

Inger Christiansen blev ansat hos DSB i begyndelsen af 1960-erne med titel af ekstrakontorist ved det, der dengang hed "kilometerkontoret," hvor hun regnede antallet af jernbanekørte kilometre ud og indberettede resultaterne til sine overordnede. Siden løb hun alle graderne igennem til hun endte som overtrafikkontrollør i Aarhus med ansvar for løn, dataregistreringer, sygdoms meldinger for omkring 700 håndværkere og lærlinge i det store firma. Hun sluttede dette virke omkring årtusindeskiftet.

Gymnastiklederen

Inger Christiansen har, som nævnt, været gymnastikleder i hele sit voksne liv. Udover det faktum, at hun selv hele livet igennem har været en blændende dygtig gymnast, har hun påtaget sig lederroller på alle planer. Hun har haft gymnastikhold mange forskellige steder. Det gamle AIA, Bering, Hørning, og det nuværende AIA-Tranbjerg.

Og har været i bestyrelsen og / eller formand flere af stederne. Hun har været formand for gymnastikudvalget i Aarhus Amts Gymnastikforening og i det daværende DDGU. Desuden har hun været med i Aarhus Idrætsparkes bestyrelse.

AIA-Tranbjerg

Set gennem lokale briller er Inger Christiansens idrætslige- og organisatoriske indsats sket i det nuværende AIA-Tranbjerg baserede gymnastikfællesskab, der blev grundlagt ved en sammenlægning i 1974 af Tranbjerg Idrætsforening og den hæderkronede gamle Aarhus-idrætsforening AIA.

Også her har hun været alt, hvad man kan være. Instruktør, indpisker, holdleder og alt muligt andet.

Da denne skribent flyttede til Tranbjerg og få år efter stod med to små piger, som gerne ville gå til rytmegymnastik, var det Inger Christiansen, der sad ved indskrivningspulten på Tranbjerg skole. Hun spurgte stiltfærdigt, om de ikke også gerne ville gå til springgymnastik, for sådan et hold, havde foreningen netop oprettet. Og sådan blev aftalen.

Håndværkeren

Som skrevet i indledningen, er Inger Christiansen en særdeles dygtig håndværker. Hun har haft to ejendomme i Tranbjerg og har selv stået for store dele af de håndværksmæssige udfordringer, der er ved sådanne ejerskaber. Hun kan tegne bygninger, lave murerarbejde, tømrerindsatser og så videre. På barndomsøen Samsø, har hun bygget og ejet to sommerhuse. Det ene er stadig i hendes besiddelse og hun kommer der månedligt, blandt andet for at slå græs, som hun siger. Og alting er i orden.

Socialdemokraterne

Inger Christiansen meldte sig for mange år siden ind i partiet Socialdemokraterne. For det første sympatiserede hun med partiets synspunkter. For det andet var hun i bestyrelsen for Aarhus Idrætspark sammen med Flemming Knudsen, den senere

Aarhus-borgmester. Han var, efter Ingers mening, en mand, ”man kunne snakke med.”

Og det er et valg, hun aldrig har fortrudt. I måske 20 år har hun været kasserer i den socialdemokratiske forening i Tranbjerg. Men nu har hun sagt til foreningens nye formand, at det må være slut fra næste valg.

Sygdommen

For godt fem år siden blev Inger Christiansen ramt af alvorlig sygdom. En blodprop i hjernen satte en bremse for hendes virke på mange måder. Og hun er ikke helt kommet over det. Men som den utrættelige slider, hun er, har hun lige siden genoptrænet krop og hjerne. Det bliver bedre og bedre, siger hun. Et af programpunkterne er, at hun stadig går til gymnastik i AIA-Tranbjerg på det motionshold, hun engang selv ledede. Nu er instruktøren Karen Lind, som Inger har kendt, siden Karen var barn.

Alderdommen

Ingen ved, som bekendt, hvad fremtiden bringer, men Inger Christiansen er ved nogenlunde godt mod. Hun kører stadig bil og har kørelærerens ord for, at hun gør det godt.

For nogen tid siden fik hun brev fra Lokalcentret i Tranbjerg med en invitation til at komme for at høre, hvad de havde af tilbud, nu, da hun var blevet 75 år. ”Først tænke jeg, hvad det nu var for noget, for jeg kommer jo selv deroppe som instruktør for en alvorligt handicappet herre. Men så tænkte jeg, at jeg nok hellere må finde derop for at høre, hvad det drejer sig om. Så det gør jeg nok en dag,” slutter hun.



Inger Christiansen i spidsen for Aarhus Amts Motionsdamer. De træner her forud for deltagelsen i Landsstævnet i Slagelse 1981.